

## הצהרת שלום

בשורשינו הרוחניים, ומההתחלה, אנו מחברת הידידים הדתית (הקווקרים) בחרנו אמצעים לא אלימים לפתור סכסוכים ולהגיע לשלום. אנו רואים חלק מאלוהים בכל אדם, ולכן לא יכולים להרוג או לתמוך בהרג אחרים.

אנו מאמינים שכל סכסוך יכול להפתר בחוסר אלימות כשאנו מכוונים את האנרגיות היצירתיות שלנו ומשאבינו למציאת פתרונות של שלום. אנו יודעים מנסיון עבודה האל שלנו שאפילו הבעיות בנות המחלוקת הגדולה ביותר יכולות להפתר כשאנו קשובים להזרחה אלוהית. בשקט, דרכים חדשות שלא נראו קודם לכן, נפתחות בפנינו.

אין לנו אויבים. אנו מאמינים שלכל אדם יש האפשרות לשינוי. עשיית שלום כרוכה בסיכון עצמנו, התגברות על פחדינו וחציית גבולות. בתקופה שבה הוכרזה "מלחמה בטרור" ומה שנקרא "מתקפת מנע", אנו לא במלחמה.

חוסר אלימות הוא תהליך פעיל שיכול להתבטא בדו-שיח עם הצד הנגדי, התנגדות אזרחית לרשות בלתי צודקת, או עבודה רבת סבלנות דרך מערכת המשפט. התערבות מוקדמת נחוצה כדי ששיטות חסרות אלימות תהיינה יעילות ביותר. דעה קדומה וקנאות, אי שוויון כלכלי, שליטה במשאבים, ודברים חסרי צדק אחרים צריכים להעקר מהשורש לפני שהם מתפתחים להתגרות גלויה. תשומת לב מיוחדת חייבת להנתן אחרי סכסוך כדי לבנות מחדש תשתית ולחדש יחסים כדי למנוע סכסוכים עתידיים.

חוסר אלימות לא תמיד משיג צדק לטווח הקרוב. כי במלחמה, אנשים חפים מפשע עלולים לסבול. למרות זאת, כששיטות חסרות אלימות הן מוצלחות ביותר, לעתים קשה להבחין בהן, כי הסכסוך נמנע. לעולם לא נדע, לדוגמה, אם העבודה השקטה והעקבית של היוזמה האפריקאית של האגמים הגדולים, שחיברה בין ניצולים ומבצעי פשע רצח-עם בתרסרי סדנאות של טראומה והחלמה --- למעשה מנעה חידוש אלימות ברואנדה ובורונדי. אנו יודעים שהיא שינתה בני אדם.

לוחמה מודרנית גורמת לסבל אצל קורבנות חפים מפשע הנחשבים טפלים. היא הורסת תשתיות בהן תלויה האוכלוסיה האזרחית, היא מרעילה את הסביבה, מפזרת מוקשים, מדלדלת אורניום וחומרים מסוכנים אחרים שנשארים הרבה אחרי ששדה הקרב חוזר להיות שדה חקלאי. יותר מכך, מלחמה מאמנת אנשים להרוג. היא משאירה גלדים פסיכולוגיים אצל אלה שהתנסו בסבל ועל אלה שגרמו לו. היא שוברת אמון וסודקת יחסים בצורה חסרת תקנה.

תמיכה בסיום מצב של מלחמה יכולה להראות חוסר הבנה או יכולה להיות בת חזון. אבותינו, שיצאו לסיים את מצב העבדות, בוזו בגין מאמציהם. אבל הם הצליחו, ראשית בחברתנו אנו, ולאחר מכן בעבודה עם אחרים כדי למנוע זאת במדינתנו ובעולם. בהתאם, אנו מחוייבים לעקירת אלימות מהשורש בכל שלב של חיינו, ביחסי המשפחה שלנו, בתגובת קהילתנו לפשע, בהשגחה שלנו על האדמה וביחסי החוץ שלנו. מטרתנו היא להביא את מלכות השלום של האל כאן כעת על כדור הארץ.

פגישה חודשית סינט לואיס  
חברת הידידים הדתית (הקווקרים)

סינט לואיס, מיזורי, ארה"ב

12 בפברואר, 2006